

## Nyhetsbrev nr. 2 – 2021

Kära regnskogsvänner,

Situationen i Amazonas är en mycket sorglig historia. Vi hör varje dag om hur det blir tagit mycket skog varenda minut, denna skog som är hjälper till att rädda planeten och mänskligheten. Ingen gör något åt det eftersom Amazonas säkert är sålt, i alla fall mycket av den till utländska köttproducenter. På grund av att pengarna fortfarande regerar över jorden är vi i en situation där vi ser framför våra ögon att livet på planetens yta mycket snart blir omöjligt att leva på. I Maués finns det ingen som har pengar eller mat, så Elsons affär har varit stängd länge. Elson arbetar för det mesta ute på sitt land, ett dygn med båt därifrån, där han har en stor produktion av de mest vitaminrika fruktträd, Cobiabaträd och andra medicinska träd i gång. Han ser stora problem för mänskligheten i framtiden med brist på mat, medicin och andra behövligheter.

Ambulansbåten fungerar fint. Det finns fortfarande stor dödlighet i Amazonas men det har det ju alltid varit. Översvämningarna har varit våldsamma och vattenståndet har varit otroligt högt. Regeringen har lagt beslag på allt avhuggit trä för att göra broar i städerna där gator hade blivit till floder. Elson har tur att hans land ligger högt så att han kan fortsätta odla sina grödor, m.m. Jag skulle hälsa från honom. Han tackar för hjälpen med datorn så att barnen kan ha en möjlighet att studera i Maués som de fortfarande är beroende av för att kunna studera hemifrån, vilket de fortfarande gör. Så de är mycket lyckliga.

Här i vårt område i Sverige lever vi som normalt under den så kallade pandemin och har gjort det hela tiden. Lejonporten blev öppnad av djurens konung den 8.8.21 och vi hade ett stort arbete med de olika djurarter som inte vill vara på jorden längre. T.ex. finns det här i landet tillstånd att skjuta 500 björnar i år, men det stämmer överens med vad björnarna sade till mig, nämligen att de ville gå mot en kula.

Vi hade de kosmiska ljusfestdagar den 20-22 augusti. Vi lämnade det gamla 12e universum och befinner oss nu i det 13e universum och nu heter ljusfestdagarna De Universella Ljusfestdagar. Sananda bestämmer när kunskapen om det 13e universum skall kundgöras över jorden. Vi var vittne till flera Elohim, änglahierarkiet, Kristus-familjen och mästarna så att dessa dagar var en introduktion i en helt ny riktning i våra liv och uppgifter. Det gäller nämligen att vara på den energifrekvens som vi tillhör och inte lämnar den på något sätt. Här talar jag om vår uppgift med mänskligheten som skall föras upp till ljuset. Vi skall säkerställa att alla som vill ha hjälp och ändring kan få möjlighet till det. För att säkerställa detta måste vi ta ansvar för våra tankar, ord och handlingar så att vi inte på något sätt tappar vår energi. D.v.s. att det förgångna inte existerar längre, att vi har tagit med oss de erfarenheter som vi har användning för och de erfarenheter vi inte behöver står till förfogande för våra kosmiska familjer. Det kräver 100 % fokusering på nuet. Framtiden existerar redan i den andliga världen, då vi har använt vår fria vilja till att vilja följa den gudomliga planen. Så vår framtid, som vi själva har valt, blir nedtransformerad till oss när det är dags för det. Därför är det onödigt att bekymra oss för hur det blir eller göra planer eller vara rädda för hur det skall gå. För, som vi alltid har fått veta, är vi beskyddade av vår egen energi. Därför är det viktigt att vi hela tiden är i vår egen energi. Inte för att det är speciellt farligt för oss som kommer utifrån att falla ner några grader, utan det skall finnas ett tillräckligt antal som kan transformera ner från solen i det 13e universum. Det skall finnas tillräckligt många i "The One Group" för att expansionen och utvecklingen skall lyckas. Vi lever i den mest spännande tid i hela mänskliga existensen där var och en får lov att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Det är 10 gånger lättare för mänskligheten att delta i ett krig där man där man får besked på vem som skall skjuta vem än att vara i det som nu försiggår på jorden.

Manipulering, skräckkampanjer, hjärntvätt gör att människorna är förvirrade och många ger upp, till de en dag upptäcker vart de är på väg. Då är det att de har behov för hjälp som alla hjälpare kan bidra med på alla frekvenser.

Urskiljningsförmågan är alfa och omega och att stå fast och ha tillit till sig själv. Tillit till att samarbetet med den andliga värld är mera än perfekt. Vi har till oktober att integrera allt detta där det skall komma flera nya riktlinjer, kan jag tänka mig. Ingenting är avslöjat. Försök att skapa ert nya blueprint, er eget mantra och er egen lag, "The Law of One". Vi står tillsammans i kärlek, ljus och frid i våra hjärtan som vi omfamnar jorden med.

*I ljus och kärlek Marina och co.*

**Resor är uppskjutna på obestämd tid.**

**Intergalaktiska möten i Ställdalen**

8 – 10 oktober 2021. Från fredag kl. 16 till söndag efter lunch och kaffe.  
Anmälan till Marina, eller Ivo.

**Julretea**

28 – 30 december 2021. Från tisdag kl. 16 till torsdag efter lunch och kaffe.  
Den som vill är välkommen till att stanna kvar och fira nyårsafton.  
Anmälan till Marina eller Ivo.

*Info om möten i 2022 kommer i nästa nyhetsbrev.*