



WRO Danmark
Newsletter
Nr. 4 – 2019

November 2019

Kære regnskavs venner

Om Newsletter

Dette bliver det sidste Newsletter, vi sender ud. Nyheder kommer fremover på WRO's hjemmeside og på Facebook.

Om Foreningen:

Nu er foreningen hvilende. WRO's konto i Nordea er fortsat åben, og vi tager med glæde imod bidrag, som vi videregiver til Brasilien, som vil blive brugt til benziner til ambulancen, og til at huse lærerne, som videreuddanner sig i deres fritid. Borgmesteren i Maues er nu begyndt at betale løn igen, så derfor er købekraften steget, og det kommer Elson til gode i hans butik. Situationen i Brasilien er stadig fuldstændig kaotisk, regnskoven bliver ofret til fordel for amerikanske kød-kvæg. Mario får sin sidste løn fra WRO, for at passe på vores land, vi har jo ikke penge til aflønning.

Om Elson:

Elson og hans familie takker for støtte og ønsker god jul og godt nytår til alle.

Om jorden og dyrene:

Jordens overflade brænder eller drukner og dyrene vender tilbage til hvor de kommer fra. De har jo også i mange år klaget over, at de ikke længere har ren mad at spise, alt er forurenet.

Ægypten rejsen 13. okt. 2019

Vi tog 8 personer afsted til Ægypten. Vi tog direkte til Luxor, hvor vi boede hos Inger og Muhammed. Det var en sand lille oase, midt i en by der bare voksede og voksede. Hotellet som hedder Paradiset, ligger jo lige overfor Hatsepsut's titon (åndelig æterisk begravelsesplads). En af de vigtigste og største vi har. Da vi har arbejdet med Himalaya (jordens mandlige punkt) sidste år og Titicacasøen (jordens feminine punkt) i år, skulle vi færdiggøre dette globale projekt. Dvs. forankringen af disse 3 vigtigste kraftsteder på jorden, til det nye

trettende univers.

De 4 dage vi var hos Inger og Mohammed, var meget intense omkring samarbejde med Osiris, Isis og Horus. Horus symboliserer Kristus og er sønnen af Osiris og Isis og hører til Ægypten. Vi arbejdede inde i det aflukkede tempel-kompleks, assisteret af Avarerne i hundredevis. Alt skulle kobles til det trettende univers. Dagen efter skulle vi til Kongernes Dal, hvor vi arbejdede dybt nede i en stor grav uden lys. Det var utroligt stærkt. Hele området skulle knyttes til det nye univers. Der blev skabt en kæmpe kugle af koncentreret energi, som lå og ventede på at omslutte jorden. 3. dag skulle vi til Dendera, Avarernes center på jorden. Der arbejdede vi i et tempel under jorden, med en meget stærk Horus-energi. Vi må huske på at Avarerne på et tidligt tidspunkt kom til jorden nu og da, med viden om teknik om bl.a. elektrisk magnetisk energi.

Inger og Muhammed er ved at færdiggøre deres andet hotel, Oasis, med 33 (mestrenes tal) kupler. Det bliver et sandt paradys med en meget stor svimningpool og et tempel på toppen af et lille bjerg. Det ligger ved slutningen af Hatsepsuts titon. De er interesserede i at få mennesker til at investere i Time Share, så dem der er interesserede, kan komme ned og se og udvælge en lejlighed i dette kompleks. Træværket er utroligt smukt og bygningsværket er meget spændende. Det venter vi os meget af. Det var dejligt at være der i 4 dage, med vidunderlig mad og nyde dette hyggelige hotel.

Derefter tog vi til Aswan. Fattigdommen der var ubeskrivelig, og det gjorde at folk var desperate efter penge, hvilket gjorde det til en ubehagelig oplevelse. Vi skulle arbejde med Phila-templet, hvor vi mediterede flere steder. Vi blev taget godt hånd om af vagterne, som gav os røgelse, så vi kunne arbejde med utrolig stærke universelle energier. Vi arbejdede meget med solenergiene, for alt skal igennem solen først. Vi tog da til Giza. Vi har arbejdet intenst med ørkenen i Sakkara, hvor hele ørkenen blev krystalliseret. Sakkara-pyramiden, som er hovedpyramiden i hele området, som dækker Giza pyramiderne og alle de andre pyramider. Arkæologerne har i de 5 år, jeg ikke har været der, gravet dybt ned og opdaget at pyramiden er i 9-12 trin. De havde opdaget og udgravet 150 m ned under pyramiden, et tempel-kompleks og et tunnelsystem, der forbinder pyramiderne med hinanden. Det har vi dog arbejdet med i mange år, men det er dejligt, at de nu er fundet. Der var 40 grader varmt, da vi var i Memphis, så vi var glade, da den tur var overstået og vi kunne komme hjem til vores hotel og nyde det på terrassen, overfor Sfinksen og pyramiderne. Gruppen gik over til pyramiderne, jeg blev hjemme og arbejdede fra terrassen. Jeg assisterede gruppen i mit lyslegeme, inde i pyramiden og i Kongens kammer.

Derefter fløj vi til Sharm el Sheikh, for at slappe af i 4 dage. Her mediterede vi og badede i det dejlige klare vand med farverige fisk. En dag skulle vi til Moses bjerget og Santa Katharina klostret. Det var en stor kamp med beduiner, soldater og en masse tjekpoints. Min gamle ven, Father Gregori og de andre præster, arbejdede i køkkenet og fik ikke tilladelse til at komme ud og hilse på mig, og hele klostret var belejret af beduiner. En stor gru. Vi gik på bjerget, arbejdede og mediterede med den store koncentrerede kugle af lys, som sprang og omsluttede jorden totalt. Efter denne tårevædede dag, vendte vi hjem til vores badeferie. Ja, man lever i mange virkeligheder på denne planets overflade.

Derefter fløj vi til Cairo, som var vokset sammen med Giza og befolkningstallet var 65 mill. mennesker og dertil meget skrald. Luften var så tyk at man ikke kunne skære igennem den på grund af forurening, trods det dagen inden havde været voldsom regn og oversvømmelse. Det var en prøvelse, fordi vi boede i midten af byen. Vi besøgte museet og det store Citadel, hvor vi arbejdede i moskeen. Alle mandlige religiøse ledere sagde farvel og tak og steg op til det trettende univers, for nu er det moderenergien, der regerer jorden. Vi følte os noget

ladt i stikken. Alt i alt mange glade gensyn, utrolig meget varme og gæstfrihed og imødekommenhed. Vi kunne se hvor menneskene havde kæmpet de sidste 5 år og alt er et stort kaos. Vi håber og beder til at disse brave mennesker kan få en tilværelse de kan være tilfredse med. Ægypten bliver vi aldrig færdig med.

2020 er de store portalåbningers år.

Foredrag og møder m.m. 2019

Foredrag i Stockholm/ Jordstrålingscentret d. 20/11 kl. 18.45.

Juleforedrag i Unitarernes kirke onsdag d. 27/11 kl. 19.

På grund af den store lejeudgift koster indgangen 150 kr.

Intergalaktisk møde hos Lis i Jylland søndag d. 1/12 fra kl. 10-17.

Tilmelding til Lis Keis 98 16 60 52.

Juleretreat i Ställdalen lørdag d. 28/12 kl. 10 til mandag efter lunch.

Man er velkommen til at blive og fejre nytårsaften.

Foredrag og møder m.m. 2020

Intergalaktisk møde i Stockholm / Jordstrålingscentret søndag d. 1/3 kl. 10-17.

Foredrag i Teosofisk Samfund i København fredag d. 13/3 kl. 19.

Kursus i Teosofisk Samfund i København lørdag d. 14/3 kl. 10-17.

Påskeretreat i Ställdalen fredag d. 10/4 kl. 10 til søndag efter lunch.

Intergalaktiske møder i Ställdalen:

Fredag d. 29/5 kl. 16 til søndag efter lunch

Fredag d. 26/6 kl. 16 til søndag efter lunch

Kosmiske lysfestdage i Ställdalen fredag d. 21/8 kl. 16 til søndag efter lunch.

Intergalaktiske møder i Ställdalen:

Fredag d. 4/9 kl. 16 til søndag efter lunch.

Fredag d. 9/10 kl. 16 til søndag efter lunch.

Juleretreat i Ställdalen mandag d. 28/12 kl. 10 til onsdag efter lunch.

Man er velkommen til at blive og fejre nytårsaften.

Rejser i 2020

Den store Bhutan rejse.

Den begynder i Nepal og slutter i Nepal.

Fra søndag d. 15/3 og 14 dage frem.

Tilmelding til Kasper@overallebjerge.dk eller til Marina.

Rejsen til Mongoliet.

Ca. D. 5/7 og 14 dage frem.

Tilmelding til Kasper@overallebjerge.dk eller til Marina.

På eventyrligt gensyn Marina

På vegne af WRO ønskes alle en god jul og et godt nytår og håb om at vores hvilende forening har en fremtid.

Referat fra WRO's ekstraordinære generalforsamling 10. oktober 2019

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Valg af referent
- 3) Foreningens ophør
- 4) Eventuelt

1. Valg af dirigent:

Ileana Schrøder blev valgt

2. Valg af referent

Ileana Schrøder blev valgt

3. Foreningens ophør

Anette startede og informerede om drøftelser som bestyrelsen har haft med hensyn til den nuværende situation. Konklusionen blev, at foreningen bliver ved med at eksistere, men med en lavere profil og følgende administrative ændringer: Fra 2020 vil man ikke længere sende informationer til medlemmerne pr. mail. De vil kun ske via hjemmesiden og på Facebook. Det gælder både informationer om Marinas kurser og Newsletter, hvor man vil opfordre til donationer, da der fortsat er unge mennesker i Brasilien, som ønsker at have en uddannelse. Vi vil heller ikke længere deltage med en stand på Krop-Sind-Ånd Messen.

Donationer og medlemskab kan fremover betales til vores konto i Nordea. Alle andre konti hhv. i Danske bank (Danmark) ophører ved udgangen af 2019 og vores konti i hhv. Sverige og Norge eksisterer ikke længere.

Donationer og medlemskontingent (250 kr.) overføres til:

Dansk Nordea Bank: 2104 8473957680

8. eventuelt

Marina besvarede spørgsmål vedrørende situationen i Brasilien.

WRO bestyrelse 2019

Formand: Anette Ravnsdal, Edvard Griegs Gade 5, 3.th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 50 98 81 18, anette@ravnsdal.dk

Næstformand: Benny de Molade, Nyrupvej 15, 4296 Nyrup, tlf. 60 60 62 08, wro@paradis.dk

Kasserer: Juanita Albæk, Vibekegade 13, 1.tv., 2100 Kbh. Ø, tlf. 60 61 34 19, juanita@webspeed.dk

Medlem: Ileana Schrøder, Vestavej 4, 2770 Kastrup, tlf. 32 51 31 16, ileana.schroder@mail.dk

Medlem: Patrik Sandström, Lillåkersvägen 40, 18159 Lidingö, tlf. 87 31 73 31, 86 72 60 54,
patrik.sandstrom@iogt.se

Medlem: Randi Lindsay, Sorgenfrigata 5, 0367 Oslo, tlf. 0047 93 02 10 37.

Medlem: Lene Christensen, Skolvägen 6, 71472 Ställdalen, tlf. 22 52 39 82, christensen.lene@yahoo.dk

Revisorer: Karin Nikolajsen, karinnikolajsen@yahoo.dk

Suppleant: Anne Marie Blumensaadt.

Præsident for WRO: Marina Munk, Dunderbovägen 16, 71472 Ställdalen, Sverige, tlf. (0046) 58 02 06 24.